

SOMMERLEJR 29/5-1/6-2020

I år går turen til samsø, hvor vi har lånt Angantyr spejdernes hytte.



Det bliver en forlænget weekend, hvor vi rigtig skal hygge.

Vi skal om lørdagen til Issehoved og besøge verdens største labyrint.

Søndag vil vi udforske Tranebjerg og besøge en tarzanbane.

Det er meget vigtigt at gøre opmærksom på specielle hensyn på tilmeldingen.

Det kan være medicin, allergi eller mad du ikke tåler.

Turen koster kr. 650,-

Vi mødes fredag den 29/5 i hytten kl. 15, og tager til Hou. Færgen sejler kl. 17.

Vi kommer til at mangle 1 bil til at fragte os til Hou og hente os igen mandag.

Vi tager fra Samsø mandag den 1/6 kl. 10.45. Sejlturen tager 1 time.

I må ikke medbringe: MOBIL eller andre elektroniske dimse dutter eller slik og tyggegummi

Her er ting I skal medbringe, men der kan være andet man ønsker at medbringe:

Sovepose, lagen og ligge underlag

Toiletsager og håndklæde

Bestikpose (ikke en plasticpose) indeholdende: ordentligt bestik (kniv, gaffel, ske hver for sig), flad- og dyb tallerken, kop og viskestykke

Tøj til både varmt og koldt vejr

Regntøj

Gode gå sko, sandaler eller kondisko

Bålkappe, eller et hundetæppe

Solcreme

Myggespray

Uniform og tørklæde – læg gerne bælte i taske

Sygesikringsbevis

Lomme penge: Det er kun til indkøb af slik, så kr. 50 vil være nok. Læg penge i en pung.

Det er vigtigt at der bliver pakket i en taske eller rygsæk. Ingen løse poser. Husk navn på tingene, og specielt på tallerkner og bestik, da mange har det samme.

Husk at lade spejderen være med til at pakke.

Tilmelding på hjemmeside senest den 1/5-2020.

Vi glæder os – hilsen Asger, Tina og Dorthe